

Heilig Hartschool **ORGANISEERT**



1^{STE} EDITIE

KIEMER - FEST ROMMELMARKT

29/03

10_U - 16_U

KIEMERSTRAAT SINT-NIKLAAS

KINDERANIMATIE

MANY FOOD & DRINKS

OPEN-DEUR-MOMENTEN

INSCHRIJVING ROMMELMARKT: KIEMERFEST@GMAIL.COM

GESPONSORD DOOR:



Van harte welkom tussen 10u en 16u!

Wie een standje op de rommelmarkt wil bemannen kan inschrijven tot zaterdag 21 maart 2015 bij de leden van het oudercomité van de Heilig-Hartschool Tereken - Kiemerstraat of bij de leerkrachten.
Het kan ook via: Kiemerfest@gmail.com (zie: www.heilighartschooltereken.be).

15 maart 2015



*In de vloedgolf
Rotsvast
Tien woorden (ten)*

*In het volle licht
Leven*

4e zondag van de 40-dagentijd
b-jaar

Marco zegt:
Water is ons eten.
Water zijn onze dieren.
Water is onze toekomst.
Water is leven.
Water is de hoeksteen van de gemeenschap.
Elk levend wezen heeft water nodig om te (over)leven.

In het volle licht

handelen



Welkom aan de Bolivaanse groep Kollasuyu Nan

Lied **Toro-torito**

Een traditioneel lied dat gebracht wordt bij gemeenschapsmomenten, zowel van religieuze aard als die rond de landbouw. Eveneens wordt dit gezongen bij de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Bij deze gelegenheden brengt iedereen drank, eten en muziek mee om te delen.

Ondertussen brengen we de kruisjes mee van de mensen die in februari gestorven zijn. Zo dragen wij hen vandaag in ons gebed mee.

Welkom

-aan de families die voorbij maand (of eerder al) afscheid moesten nemen
-aan de vormelingen en hun ouders
-aan allen die hier zijn om, zoals alle zondagen uit te kijken naar het leven in het volle licht:
-aan de muziekgroep Kollasuyu Nan

Laat ons hier samen zijn, in en vanuit ons geloof in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed om nabijheid

God, bij alles wat er gebeurt in onze wereld, wat ons bang maakt, wat mensonwaardig is, vragen wij:

open ons hart voor wat óók gebeurt: mensen die zich inzetten voor anderen en hen in het volle licht laten leven. Open onze ogen voor de flietsen van uw nieuwe wereld. Amen.

Lied **Túpac Katari**

Een lied gemaakt ter nagedachtenis van Túpac Katari.

Hij was de eerste indiaanse leider die zich verzette tegen de kolonisatie en mishandeling van zijn broeders in de buurt van La Paz. Hij werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Zijn laatste boodschap was: "Mij alleen kan je doden maar ik zal terugkeren met miljoenen."



Stiltemoment

Gebed

God, wij willen graag leven zoals U van ons vraagt, omdat dit leven geeft aan velen. Laat ons luisteren naar uw woord, en leer ons eerbied te hebben voor alles wat leeft en groeit. Zodat wij en alle volgende generaties het feest van het leven mogen vieren, van gedeelde vreugde en ware solidariteit. Dat vragen wij U, door Jezus, Hij is voor ons licht en leven. Amen.

KIEMKRACHTGESRPEK: Verse Vis! **Woensdag 18 maart om 20u00**



Twee jongeren, Leni Linthout en Kristien Spooren interviewden vorig jaar Paus Franciscus. Een bijzondere belevenis waarover ze graag komen vertellen. De vormelingen die mee waren op Bavodag kunnen jullie ongewetwijd vertellen hoe enthousiast deze mensen wel zijn. Kortom: een avond over een ontmoeting met de man die een nieuw geluid laat horen in de kerk. Van harte welkom. Bij binnenkomen vragen we € 5,- (inclusief "verse vis").

GEBEDSVIERING ter ere van SINT-JOZEF **Donderdag 19 maart om 19u00**



Een andere bijzondere man, een nederig stille timmerman is Sint-Jozef, patroonheilige van onze parochie. Zijn naamfeest willen we vieren in de Sint-Jozefkapel in de Smisstraat, aanstaande donderdag om 19u00. Breng zo mogelijk een zaklamp mee. Na de viering drinken we er samen nog iets.

GEZOCHT: mensen die instaan voor onderhoud van kerkgewaden



Wie wil mee instaan voor het onderhoud van albes van voorgangers en misdienaars en altaarkleden? De bedoeling is om deze van tijd tot tijd eens na te kijken en zo nodig te (laten) wassen of te herstellen. Mochten enkele mensen daar kunnen aan meehelpen, dan vraagt dit niet zo veel tijd en werk. Aanmelden kan bij Lieve of iemand aan het koffiehoekje. DANK bij voorbaat!

ZINGEN OP ZONDAG



Ieder die graag zingt, is elke zondag welkom om de liederen van die dag mee in te zingen. Dit gebeurt om **10u00**, vooraan in de kerk. Daarna kan je eventueel op je vertrouwde plaats gaan zitten, zodat je daar mensen helpt zingen. We hopen dat het aanzingkoor versterking mag krijgen!

TER INFO IN DEZE 40-DAGENTIJD

- Er zijn nog enkele vastenkalenders om mee te nemen aan € 2,50: dagelijks een stukje bezinning
- Breng oude kleine elektro-apparaten van max. 25 cm (boormachine, mixer, gsm, spelconsole, ...) mee naar de kerk. Zo kan men de grondstoffen recycleren en moet er minder ontgonnen worden. De recuperatiebox staat hier nog een volle week in de kerk. Ook in het containerpark kan je deze kwijt!
- En ook de vastenfolders zijn nog beschikbaar om (gratis) mee te nemen: daarin vind je alle activiteiten van onze geloofsgemeenschap voor de komende tijd.



Om in stilte te lezen

Je vindt deze tekst op de voorkant van dit boekje.

Voorbeden

Wij bidden:

Lector:

Voor Marco en de inheemse gemeenschappen in de Andes.

Dat hun werk voor duurzame landbouw vruchtbaar mag zijn
in opbrengst én in menselijke verbondenheid.
Dat zij onvermoeid verder werken
aan een mooie toekomst
voor mens en natuur.

Vormeling:

Voor ons, jongeren die gevormd worden.
Dat wij, zoals de Samaritaanse vrouw,
waarvan wij hoorden op ons weekend:
het goede nieuws niet voor ons houden,
maar het doorgeven aan anderen.
Zo worden wij een bron van levend water.

Samen:

**Voor ons die leven in een welvarend land.
Dat wij tijd nemen voor bezinning en rust.
Dat wij halt roepen
aan overconsumptie en verspilzucht.
Dat de crisis in onze financiële systemen
ons op weg zetten naar herverdeling.
Dat wij leven in het volle licht. Amen.**

Lied *Condor pasa*

Dit lied is gekend in meer dan 4000 versies en 300 teksten over de wereld.

Mededelingen

Zending en zegen

Lied *Lacharpaya*

*Dit afscheidslied is rytmisch en vrolijk.
Het heeft te maken met het leren muzikmaken.
2 spelers beginnen een soort muzikale conversatie
van vraag en antwoord, waarna zich groepen vormen
van 20 personen en meer die meespelen*



Een moment met de kinderen en homilie

Evangelie **Johannes 3, 14-21**

God heeft zijn Zoon de wereld gestuurd om de wereld door Hem te redden. Hij is het licht dat in de wereld kwam.

Lied *Culipi (charango y guitarra) El Charango*

Een nummer met charango (klein gitaartje met 12 snaren). Dit is een typisch instrument van de altiplano, het hooggebergte. Tijdens de kolonisatie maakten de mensen hun instrumenten zelf met de hand. Dit is een gedeelte uit het creoolse repertoire. Nu te horen in concertzalen

Kruisoplegging van ouders aan vormelingen

Het kruis stond in onze viering al eens centraal
Het bestaat uit twee balken die elkaar kruisen:
de horizontale balk herinnert ons
aan de verbondenheid tussen mensen,
zoals we onze armen rond elkaars schouders
kunnen slaan.

De verticale balk brengt ons dicht bij God,
of omgekeerd: God komt dicht bij mensen.

Zegengebed + zegening met wijwater

Dertig kinderen worden bij hun naam naar voor geroepen. Zij maken een boog rond het altaar, staande op de eerste trap. Als de ouders de naam van hun kind horen, komt één van hen bij de vormeling staan. (+ misblaadje). Tegelijkertijd bezorgen 4 catechisten het naamkruisje aan de vormeling / ouder. Als de eerste groep voltallig is, nodigen we de ouders uit om samen het gebed te bidden dat in het misblaadje staat.

Gebed door de ouders samen

God, twaalf jaar geleden
hebben wij onze kinderen laten dopen.
Ook nu vragen wij: laat hen ervaren
dat Gij hen blijft omringen met uw liefde,
ook in moeilijke dagen,
ook wanneer de wereld hard en koud is.
Het kruisje dat wij toen gaven,
zullen wij ook nu geven,
als teken dat wij onze kinderen willen voorgaan
in alles wat goed en waar is.
Zodat Gij, God, zichtbaar wordt.
God zegene en beware u. Amen.



De ouders hangen het kruisje om en geven hun kind een kruisje op het voorhoofd met de woorden 'God zegent je en bewaart je'.

Wanneer dit gebeurd is, gaat deze groep terug zittenden wordt de tweede groep uitgenodigd om hetzelfde te doen.

Offerande

Uw offergaven van vandaag zijn bestemd voor het project van Broederlijk Delen. Zo immers kunnen de mensen van Peru hun eigen plannen realiseren tegen armoede en onrecht.



Ondertussen lied door Kollasuyu Nan: **solo de Quena**
La quena is een lange fluit, HET instrument van de Andesvolkeren.

Gebed over de gaven

Wanneer het water de aarde drenkt
en er onder een milde zon zoveel kiemt en groeit,
dan leven ook mensen weer op.
Ze slaan de handen in elkaar
om verder te bouwen aan een toekomst
voor hen en voor hun kinderen.
We zien het gebeuren
op de hoge bergen ver van hier
en in de vlakten van ons eigen land.
Met dit brood en deze wijn,
en met onze bijdrage voor Broederlijk Delen,
vieren wij de aanzet van een nieuw begin
waar Jezus borg voor staat.
Hij die voor ons een lichtpunt is
vandaag, morgen, altijd weer. Amen.

Gebed bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren

Verheft uw hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

**God van alle mensen,
wij danken U, omdat we blij zijn
met het Licht dat Gij ons geeft
en waarin wij kunnen leven.
Wij willen dank U zeggen,
omdat wij Jezus mogen kennen
en Hij tot ieder van ons zegt:
"Wie wil mag bij mij horen".**

Jezus was een lichtdrager voor vele mensen.
Toen mensen ziek waren,
bracht Hij licht door hen te genezen.
Als het duister was
omdat iemand uitgestoten werd
veranderde Hij alles in licht
om er weer bij te horen.



**Zo'n lichtdrager willen wij zijn:
mensen die verdriet hebben,
willen wij omarmen,
kinderen die gevormd worden,
helpen wij graag verder,
boeren in Peru geven wij graag kansen
om te overleven.**

Vanuit Jezus' liefde voor de mensen
willen wij ook verbonden blijven
met hen die gestorven zijn (...).
Dat zij verder leven in het volle licht
van eeuwig leven.

**In vuur en vlam willen wij staan
voor het goede dat Jezus heeft gebracht.
Licht geven vooral daar,
waar het koud en somber is.**

Daarom zijn wij rond Jezus verzameld
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (...)

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

**Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.**

Mag het verhaal van Jezus in ons verder gaan,
dat ook wij goed nieuws brengen
en een gemeenschap vormen die vrede uitstraalt.

**Bevestig in ons al wat goed is.
geef ons nieuwe ogen om te zien,
geef ons open handen om te schenken,
geef ons een hart om lief te hebben,
geef ons de kracht om te geloven in een be-
tere wereld voor iedereen.**

Onze Vader

Gebed om vrede

Jezus, maak van ons hoopvolle mensen
die bouwen aan een toekomst
die U voor alle mensen droomt,
een wereld waarin mensen
in vrede met elkaar samenleven.
Dit vragen wij U, voor vandaag en alle dagen.
Amen.

Communie

Cancion dedicada a Bartolina Sisa (composición Raúl Uriarte).

*Zang gewijd aan Bartolina Sisa, de vrouw van de grote
leider Túpac Katari. Zij stond altijd aan zijn zijde.
Het lied vertelt dat Túpac Katari zich overgeleverd heeft
om zijn vrouw te redden. Een lied dus over trouw,
rechtvaardigheid en vrijheid. EN sybmbool voor de
vrijheid van de vrouw bij de Aymara's en Quechua's
(= volken van de Andes).*